

VISINGSÖ

*"Vätterns pärla", "Historiens och naturens ö", "Konungarnas ö", "Sagoön" -
Kärt barn har många namn - men varifrån kommer de?*

Svaret ges under vår dag på denna mytomspunna och fantastiskt vackra ö!



4/7 och 22/8 2020

775:-

Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 07.10, Södertälje Torg, kl 07.30 och Järna, järnvägsstationen, kl 07.50.

Vi åker söderut längs E4:an och kommer till småstadsidyllen Gränna - som ofta förknippas med ballonger, polkagrisar och päron. Inte minst viktigt är också närheten till vårt mål för dagen - Visingsö.

I hamnen kör vi ombord på färjan och efter ca 25 minuter angör vi kajen på Visingsö.

Vi börjar med lunch på Restaurang Solbacken, med härlig utsikt över Vättern och Gränna och efter lunch är det dags att lära känna ön och dess historia bättre. Vi får sällskap av en lokalguide som tar oss med i de miljöer som på 1600-talet var centrum för landets största grevskap. Ön är inte stor - 14 km lång och 3 km bred - så vi har nära till allt! Här finns härliga ruiner, kyrkor och minnen över en epok som präglades av greven Per Brahe och vår guide berättar mer samtidigt som vi dessutom njuter av den vackra omgivningen.

Under eftermiddagen, ca kl 15.45, tar vi färjan tillbaka till Gränna och påbörjar hemresan. Under dagen passar vi också på att handla lite polkagrisar och om tid finns stannar vi också till vid Gunnes väskor i Mantorp där det finns möjlighet att fynda i butiken för den som så önskar.

Åter Södertälje ca kl 21.00

Foto bild 1: Sara Jansson, Björcks Resor

I priset ingår:

Bussresa

Båtresa Gränna-Visingsö t o r

Lunch på Restaurang Solbacken

I lunchen ingår; varmrätt i form av KRAV - märkt Nötstek från egen gård med gräddsås, gele och primörer, smör, bröd, sallad, dryck och kaffe

Guidad rundtur med bussen på Visingsö